

ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ιχνηλατώ την πόλη μου και ανακαλύπτω τα μυστικά της



Υπεύθυνες καθηγήτριες

Παπαποστόλου Βασιλική ΠΕ07 - Θώδη Βασιλική ΠΕ86

Ομάδα του Ομίλου Πολιτισμού

Βαρβέκης Νικόλαος (Β΄ τάξη)

Βλότσος Άγγελος (Α΄ τάξη)

Βώπης Στέργιος (Β΄ τάξη)

Γκιόζι Αναστάσιος (Α΄ τάξη)

Μπασδάνη Αικατερίνη (Α΄ τάξη)

Ξηρομερήσιου Νικολέτα (Α΄ τάξη)

Περδικούλη Γεωργία -Ευρώπη (Α΄ τάξη)

Σκοτεινιώτη Ηλιάννα (Α΄ τάξη)

Σταυρόπουλος-Χατζηαγγέλου Οδυσσέας (Α΄ τάξη)

Τσέλη Αρετή (Α΄ τάξη)



Created & published on StoryJumper™ ©2023 StoryJumper, Inc.
All rights reserved. Sources: storyjumper.com/attribution



Preview audio:
storyj.mp/aczhmpyfcvvhf

1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

- Το Σχολείο μας - 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
Μαγνησίας - Πειραματικό
- Το Ελικοδρόμιο- Πάρκο "Ανδρέας Βαλαχής"
- Οι αθλητικές δραστηριότητες της Νέας Ιωνίας
- Ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας
- Το παλιό Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας
- Το Παλαιό Κοιμητήριο



Το «Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας» ιδρύθηκε επίσημα το 1961 με Υπουργική απόφαση του τότε Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Βογιατζή. Από το σχολικό έτος 1972-73 το σχολείο λειτουργεί στο συγκρότημα διδακτηρίων πίσω από το κοιμητήριο της Νέας Ιωνίας στη συμβολή των οδών Φυτόκου και καθηγητή Παναγιώτη Βουτσά. Διάδοχος του σχολείου αυτού είναι το σημερινό 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.



Το σχολείο μας διαθέτει ένα
γυμναστήριο, μια μεγάλη αυλή και μία
αίθουσα εκδηλώσεων.
Επιπλέον έχει γήπεδα βόλεϊ και
αίθουσες Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών
και Τεχνολογίας.



ΤΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ

(Πάρκο "Ανδρέας Βαλαχής")

Το 1981 παραχωρήθηκε ο χώρος του αεροδρομίου στον τότε Δήμο Νέας Ιωνίας.





Το μνημείο της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού





Μπασκέτες
ελικοδρομίου



Στις 17/6/1919 οι Τούρκοι κατέσφαξαν στο Αϊδίνιο της Μ. Ασίας 31 προσκόπους και άλλους 13 τον Απρίλιο του 1922 στα Σώκια.



Μνημείο Πεσόντων Εφέδρων
Αξιωματικών Νομού Μαγνησίας



Το Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας
Ιωνίας



Το Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο
Νέας Ιωνίας



Οι αθλητικές εγκαταστάσεις



Το Δημοτικό Γυμναστήριο της
Νέας Ιωνίας



Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας
Ιωνίας " Ολυμπιονίκης Βασίλης
Πολύμερος"

Ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου.

Ο σύγχρονος ναός εγκαινιάστηκε στις 22
Μαΐου 1966.





Ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ή Ευαγγελιστρίας, αποτελεί σύμβολο, αρχιτεκτονικό κόσμημα αλλά και σημείο αναφοράς για την ιστορία της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.



Ο Εθνομάρτυρας
Μητροπολίτης
Σμύρνης
Χρυσόστομος

Ο περιβάλλον χώρος του Ιερού Ναού



Το ιερό του παλιού ναού



Χάρτης της Νέας Ιωνίας





Το Ηρώο



Αφιερωματικό Ανάθημα στους Εθνο-
Ιερομάρτυρες του Μικρασιατικού
Ελληνισμού



Η επίσκεψη του Πατριάρχη Δημητρίου στην
Ευαγγελίστρια το 1990

Παλιό
Δημαρχείο



Άγαλμα από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2004



Το Παλαιό Κοιμητήριο, χώρος
πολιτιστικής κληρονομιάς,
δημιουργήθηκε το 1882 από τον τότε
Δήμαρχο Παγασών, Γεώργιο Καρτάλη.



Μαυσωλεία

Σαρκοφάγος



Στήλες

Σταυρός



Το μνημείο της οικογένειας Κοντού

Προτομή. Ανυπόγραφο έργο του
Γιαννούλη Χαλεπά.



Ευχαριστούμε

- τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ομίλου Πολιτισμού για την ενεργή συμμετοχή τους
- τη διεύθυνση του σχολείου μας για την παραχώρηση του εργαστηρίου Πληροφορικής για τις συναντήσεις του Ομίλου Πολιτισμού
- τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Ομίλου για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου
- την κυρία Βασιλεία Γιασιράνη- Κυρίτση για την ξενάγηση στο παλαιό Κοιμητήριο